



# Fietsen in Zweden rond Lake Rusken in Småland

Tekst: Gert Guntolf Fotografie: Smålandreisen

**In Nederland is maar bij weinig mensen bekend, dat je in Zweden prachtige fietstochten kunt maken. Waarschijnlijk komt dat door onze voorprogrammering die ervan uit gaat dat Zweden koud en duur is. Deze stelling is uit de tijd en behoort tot het verleden. Duur was Zweden inderdaad toen het nog geen lid van de EU was. Nu zijn de prijzen in de supermarkten gelijk aan de Nederlandse en de benzine is er zelfs goedkoper.**

Niet alle streken in Zweden zijn geschikt om op het stalen ros te stappen. Maar juist in het zuidwesten kun je lange tochten maken door een landschap, dat net zo heuvelachtig is als bijvoorbeeld Vlaanderen. De Zweden zijn van nature vriendelijke mensen en velen weten niet dat de Nederlandse taal dichterbij het Zweeds staat dan het moderne hedendaagse Duits. Zweeds lezen is voor ons gemakkelijk, maar spreken en luisteren een stuk moeilijker. Dat heeft natuurlijk te maken met de diverse dialecten en het feit dat de Zweden niet consequent zijn met de uitspraak van de woorden. Maar probeer maar eens in het Nederlands een vraag te stellen in een restaurant of supermarkt. Je zult verbaasd staan hoeveel men ervan begrijpt.

Maar nu op naar Småland. Voor velen begint het 'Zwedengevoel' juist in deze regio. Hier geniet je van de pure natuur met onvergetelijke vergezichten, velden vol wilde bloemen, hellingen begroeid

met jeneverbesstruiken, ruisende bossen, verborgen strandjes bij grote en kleine meren en de schilderachtige rode huizen.

Een stilte die af en toe verbroken wordt door een hert, dat plotseling naar je staat te staren of een arend die in het luchtruim boven je hangt. De vele stormen en orkanen die banen in het landschap getrokken hebben, de





in een originele Låppkata (grillhut). Misschien wil je wel eens een nachtje in een originele Tipi slapen. Hier is zo goed als alles mogelijk. Wil je een vakantiehuis huren, dan kan dat. De huizen liggen verspreid in de regio ([www.smalandreisen.de](http://www.smalandreisen.de)), wel tijdig boeken, want in de zomerperiode hebben ze hier niet te klagen over klandizie. 'Het huis van Rusken' is een gezellig bed & breakfast in het plaatsje Ohs. In 2006 hebben Nederlanders deze 104-jaar oude villa gekocht, deze laten restaureren, mooi en comfortabel ingericht en er een B&B van gemaakt.

Landlady Sonja komt uit Amsterdam en was 35 jaar lang entrepreneur in de boeken- en literatuurbranche. Zij

heeft bij de inrichting haar uiterste best gedaan. De woonkamer is in Engelse stijl ingericht, de eetkamer in die van King Gustaf V. Het huis beschikt over enkele 'IP-gastenkamers', die bijzonder mooi zijn zoals de Captains Room, de Contessa Room, de Cadet Room en de Blue Room. De goedkoopste overnachting incl. ontbijt en 25% BTW komt op zo'n kleine € 40,-.

De gasten kunnen ook nog genieten in een kleine café dat de naam Jaktthornet draagt. Hier serveert landlady Sonja lekkernijen zoals koffie met Hollandse stroopwafels, smörgasbröd en nog veel meer. Een delicatessie van de landlord is Stockfisk (stokvis) met sauce Hollandaise en stokbrood. In de grote tuin zijn gezellige zitjes gecreëerd, er staan banken op de veranda en er is een balkon met deckchairs. ([www.smalandreisen.de/bedand-breakfast/hagavillan\\_start.shtm](http://www.smalandreisen.de/bedand-breakfast/hagavillan_start.shtm))

'Het Huis van Rusken', B&B in Ohs is geopend van 1 juni t/m 30 september 2009. Tel. +46 370 651 000

tallose grote zwerfkeien die als door een reuzenhand geworpen zijn, de naaldbossen waar de bomen zo dicht op elkaar staan, dat je er niet doorheen komt: dat alles is zo oud, zo oer, dat je niet eens verbaasd zou zijn een glimp van de oude Germaanse goden op te vangen.

Fietsen rond Lake Rusken is een ware uitdaging voor de sportieve fietser. Het fietspad voert ca. 70 kilometer over een deels onverharde, hobbelige weg, over hellingen en heuvels, langs prachtige vergezichten in een suizende stilte. Je moet je dan wel op een sterke tourfiets of mountainbike voortbewegen. Rond Lake Rusken is – behalve de prachtige, overweldigende natuur – verder niet veel te doen en te beleven. Alleen in Nytdala – aan de noordelijke kant van het meer – staat een middeleeuws klooster met kerk. In een bijgebouw is een café, waar de fietser even de benen kan strekken en zich kan laven.

Het Tourist Camp Tomteholm in Långö-Tomteholm ligt halverwege Lake Rusken. Hier kun je kano's en andere boten huren om een tochtje op de Vrigstadån naar de stad Vrigstad te maken. Ook zijn de boten uitstekend geschikt voor romantische tochten langs eilandjes in Lake Rusken. Hier kun je 's avonds een sauna nemen en vis grillen

Er gaat van de natuur een grote kracht uit

